

Orgelspel

**Welkom en mededelingen**

Aansteken van het licht

**Bemoediging en groet**

Gebed

Orgelspel

Lezen Matteus 11: 25-30

In die tijd nam Jezus het woord: 'Ik dank u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u dit verborgen hebt voor wijzen en verstandigen en het onthuld hebt aan eenvoudigen. Ja, Vader, zo hebt u het goedgevonden. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de Zoon, en ieder aan wie de Zoon hem heeft willen onthullen. Kom allen naar mij toe die afgemat en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij mij in de leer, omdat ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust

vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last  
is licht.'

## **Overdenking**

Orgelspel

Open Ruimte

## **Dankgebed**

Orgelspel

**Zegen**