

**'Thuis op aarde'
Startdienst
20 september 2020**



Doopsgezinde gemeente Damwâld

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van het licht

Bemoediging en groet

Gebed

Orgelspel

Schriftlezing Psalm 24

Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft hij haar verankerd.
Wie mag de berg van de Heer bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens
en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de Heer
en recht verkrijgen van God, zijn redder.
Dat valt hun ten deel die u zoeken,
die zich tot u wenden – het volk van Jakob.
Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,
verhef u, aloude ingangen:

de koning vol majesteit wil binnengaan.

Wie is die koning vol majesteit?

De Heer, machtig en heldhaftig,

de Heer, heldhaftig in de strijd.

Hef, o poorten, uw hoofden omhoog,

verhef ze, aloude ingangen:

de koning vol majesteit wil binnengaan.

Wie is hij, die koning vol majesteit?

De Heer van de hemelse machten,

hij is de koning vol majesteit.

Overdenking

Orgelspel

Open Ruimte

Dankgebed



Thuis op aarde

De **bet** in het hebreuws **בית** betekent:

'huis'.

*De Eeuwige is grond onder je voet
steun in je rug en
... een dak boven je hoofd
om je weg in het leven op aarde te
gaan*

Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijs ik het zeil. Gehavend is 't
en zwaar van schuim, maar 'k hijs 't en hoop
op heil! Want Christus zelf als stille gast,
reist in mijn scheepje mee. Op zijn bevel
durf ik uit te gaan, op wilde hoge zee.

De tranen die ik heb geweend,
zijn door Gods wind gedroogd;
ik denk niet meer aan wat voorheen
vergeefs ik heb gepoogd.
Maar met vernieuwde levensmoed
neem ik een vast besluit.
Ik voel de winden Gods vandaag
en zeil de haven uit!

O, laat mij nooit vergeten, heer,
hoe Gij uw liefde toont.
Doe mij bedenken, hoe Gij wreed
met doornen werd gekroond.
En, wijze Loods, als ik het waag
en weer mijn zeilen hijs,
nu voel ik de winden Gods vandaag....
Leid Gij mij op mijn reis!

Zegen